

Nieuwsbrief 2024

Tuma Viela:

Waren het voorheen alleen maar producten van waterzakjes, dit jaar maakten we ook deurmatten van restjes stof die bij ons in de werkplaats overbleven maar die we ook verzamelden bij de vele naaiatelietjes in de stad die normaal gesproken op straat belanden, op de vuilnisbelt of verbrand worden. De deurmatten worden gemaakt op suikerzakken, die worden op deze manier duurzaam hergebruikt. Voor sommigen is het de taak om de restjes stof in dunne reepjes te knippen, anderen knopen de vrolijke sliertjes op de suikerzak. De Special Workers verkopen de deurmatten zelf onderweg naar huis en leveren de volgende dag trots het verdiende geld in.



Slow Cooking Bag:

Onze SCB maakte een moeilijke tijd door. Als het niet goed gaat met de economie en alles ineens peperduur wordt, dan is een SCB een luxe artikel wat velen zich niet kunnen veroorloven. We hadden een grote opslagruimte vol met zakken kapok die we plotseling niet om konden zetten in Slow Cooking Bags. Met pech aan de ene kant hadden we mazzel aan de andere kant: Er was een tekort aan kapok in het land en we hebben 200 zakken kunnen verkopen voor een goede prijs. Toch gaan we onverminderd door met het promoten van de Slow Cooking Bag en het geven van voorlichting. Want uiteindelijk is het voor de vrouwen goedkoper om te investeren in een Slow Cooking Bag en het is zoveel beter voor het milieu!



GET APP & WORK:

We genieten altijd zo van de jongeren die met ons meewerken! Ze zijn gemotiveerd om iets van hun leven te maken en doen hun uiterste best het halfjaar dat ze bij ons zijn. Ook de samenwerking met onze Special Workers is zo belangrijk voor hen en het verandert hun kijk op deze speciale groep mensen. We komen er meer en meer achter hoe lastig het voor de apprentices is als ze zelf master zijn om aan de slag te kunnen. Af en toe worden we geholpen door sponsors die erkennen dat 'help is needed!' Zo konden we voor onze masters Halik en Alabani een elektrische tafel machine kopen en repareerden we voor hen een over-lock machine. Beiden zijn nu met goed materiaal professioneel aan het werk. Ze kunnen er van leven! Dit zou je voor iedereen wensen...



De Special Workers:

Aan het eind van 2024 telden we maar liefst 44 Special Workers. Haruna was in 2010 onze allereerste medewerker met een verstandelijke beperking en na hem volgden er velen. Het maken en verkopen van deurmatten is een welkome afwisseling na zoveel jaren alleen maar met waterzakjes te hebben gewerkt. Ook zijn het hoogtijdagen voor onze medewerkers als ze voor een korte of langere periode op de farm mee mogen helpen. De laatste groep die kwam bestond uit 5 jonge vrouwen en 5 jonge mannen uit Tamale. Tezamen met de 3 Special Workers en 3 begeleiders die daar voor vast werken waren we met zijn zestien, 5 weken lang. Wat een werk hebben we kunnen verzetten en wat een plezier hebben we gehad. Het was alsof we op kamp waren! We kookten zelf, aten zoveel mogelijk wat de farm ons te bieden had en maakten van elke dag een feest!



Reusable Care Creations:

Voor meisjes en vrouwen is het extra moeilijk als er crisis is en alles zoveel duurder is geworden. Het aanschaffen van maandverband wordt dan een extra belasting. Het gebruik van lapjes neemt toe maar dat is niet comfortabel en veel meisjes durven het niet aan om daarmee naar school te gaan. De stof (100% katoen) die we aan moeten schaffen voor het maken van wasbaar maandverband is zo duur dat ook dit artikel voor velen onbereikbaar is geworden. Er zijn verkiezingen geweest in 2024 en we hopen van harte dat met onze nieuwe regering we betere tijden tegemoet gaan!



G(ro)wing Green:

Onze biologische boerderij krijgt steeds meer vorm. Het is zo boeiend om te zien! Met de hulp van studenten van de WUR (Wageningen University & Research) hebben we online prachtige dingen kunnen doen. We hebben een Family Food Forest ontworpen en een Fodder Forest speciaal voor onze dieren. We zijn begonnen met het uitwerken van deze plannen en samen met onze Special Workers hebben we bergen kunnen verzetten! Onze eerste bananen en papaya's hebben we kunnen verkopen en tevens een aantal bomen uit onze eigen kwekerij. We hebben een extra waterbron aan kunnen boren, gedoneerd door een organisatie die 'organic farming' promoot in het noorden van Ghana. Mensen uit de buurt komen steeds vaker kijken 'hoe we dat toch doen in die groene oase' en we kunnen onze ervaringen delen en vooral laten zien! Onze dierenstapel breidt zich uit, het lijkt wel een kinderboerderij! We hebben kippen, kalkoenen, eenden, parelhoenders, duiven, schapen, ezels en koeien en onze varkensstal wacht op haar eerste bewoners. Elke dag is 'a blessing' en we zien het echt gebeuren dat we als stichting in de toekomst meer en meer zelfstandig kunnen zijn dankzij dit mooie werk in het dorp op het platteland van Ghana. We noemen het Suhudooyili: Peace Home.



Een Nieuwe Werkplaats:

Waar we al jaren van droomden is nu aan het uitkomen: Onze eigen Nieuwe Werkplaats. In 2024 is er hard aan gewerkt en hoewel we hoopten het in 2024 ook daadwerkelijk af te krijgen, is dat door weersomstandigheden niet gelukt. Maar we zijn heel hard op weg en hopen in april 2025 over te kunnen. We zijn dankbaar voor de financiële steun die we hiervoor mochten ontvangen en voor het vertrouwen dat ons werd gegeven. Het is ook zo goed dat heel veel arbeiders er hun brood mee konden verdienen om het te bouwen en het was mooi om metselaars, loodgieters, tegelzetter, stucadoors, metaalbewerkers, electriciërs, dakbedekkers en timmermannen aan het werk te zien.



Adwuma Ye!