

Van broedmachine tot pantoffel...

We hebben de New Cooking Bag gemaakt om mee te koken en daar is de NCB een uitstekend, duurzaam hulpmiddel voor. Maar ik krijg regelmatig verhalen te horen, mailtjes te lezen of foto's te zien dat de New Cooking Bag voor veel meer doeleinden geschikt is. Deze variaties in gebruik verschillen of de NCB in Nederland of in Ghana gebruikt wordt...

Zo kreeg ik laatst op een markt in Ghana een man aan de kraam die een NCB kwam kopen voor zijn vrouw. Ik prees hem voor zijn daad waarop hij zei dat hij die van haar had ingepikt en het aan haar verplicht was een nieuwe aan te schaffen. Hij vertelde me dat hij had ontdekt dat de New Cooking Bag uitermate goed werkte als broedmachine om eieren uit te broeden. Hij liet zijn parelhoenders 5 dagen op de eieren zitten, haalde ze er dan onder vandaan en stopte de eieren onderin in de cirkel van de NCB, waar de bodem en de zijkanten elkaar raken. 1x per dag ging hij er met zijn hand overheen om ze te draaien en ze kwamen keurig na 4 weken uit. Nu denkt u wellicht waarom hij de eieren niet gewoon onder die parelhoeder laat liggen maar deze hoenders zijn zo wild dat je ze nooit meer te pakken krijgt als ze eenmaal het nest hebben verlaten. Ook zei hij dat hij ze gebruikte voor zijn kippeneieren. Als de hen de eieren uitgebroed had en het nest verliet, gebeurde het vaak dat een aantal eieren nog niet uitgekomen was. Hij stopte die overblijvers dan in de NCB en vaak kwamen even later uit die eieren toch nog kleine kuikentjes tevoorschijn!

Een vrouw die vaak op reis ging met haar camper naar Scandinavië vertelde me dat ze 's avonds vaak haar voeten in de New Cooking Bag stopte als ze lekker zat te lezen en het kouder werd. "Een heerlijke pantoffel" lachte ze!

Er zijn mensen die de NCB meenemen naar Yoga want het is werkelijk heerlijk zitten op die zachte vulling van kapok... Een yoga kussentje!

Ik kreeg van een Ghanese vrouw een foto te zien waarin haar peuter tussen de voorstoelen van haar auto -op de plek waar de handrem zit- heerlijk lag te slapen in een opengelegde NCB. Een autostoeltje op zijn Ghanees...

Ik krijg veel foto's van poezen die het heerlijk vinden om op- of in de NCB een dutje te doen...

Ik zie ze uitgestald liggen op banken waar ze na het koken dienen als kleurrijk-kussen. Iemand met een "tiny house" schreef me dat de NCB bij visite dienst deed als poef. Een ander laat zien hoe de NCB als warmhouder van de pindasaus bij een barbecue wordt gebruikt en als koelhouder bij een picknick waar dan vanuit de NCB koele drankjes geserveerd worden.

Ik kreeg onlangs een enthousiast Ghanese man aan de telefoon die vertelde dat hij in zijn auto zat op weg naar een vergadering en twee NCB's op de achterbank had liggen. Eentje met zijn warme "jollof-rice" en de ander vol met koude zakjes water.

Een politieman stond hier laatst op de stoep en vertelde dat hij die avond op reis ging met de nachtbus en een manier zocht om zijn ingevroren vlees en vis te vervoeren. Collega's hadden hem de suggestie gedaan om daar de NCB voor te gebruiken... dan bleef het gedurende zijn reis wel bevroren. Hij was wat wantrouwig maar schafte er toch eentje aan en ik gaf hem toch ook de kookinstructies erbij want ik zag dat hij geïnteresseerd en verbaasd was over de simpele 'techniek' van de New Cooking Bag. Hij gaat hem vast ook eens uitproberen om mee te koken vermoed ik!

Ik heb er schik in en geniet van de vindingrijkheid van mensen en schater het uit als ik een foto onder ogen krijg van een kleuter die in een NCB zit met het kussentje op zijn hoofd en zijn moeder verteld dat hij het koud heeft... En ook hier.... Vandaag -eind december-middenin het droge seizoen, waar een kurkdroge, woestijnwind de werkplaats inwaait, ligt onze kleine Nabil heerlijk in een NCB, onder de naaimachine waarop zijn moeder die... NCB's naait! Het duurt meestal maar even voordat hij wegdommelt onder het zachte geratel van de trapnaaimachine...

De New Cooking Bag... Zéker niet voor één gat te vangen!

